



GezinsGids
**JUBILEUMREIS
NAAR ISRAËL**

REISPROGRAMMA

1-10 MEI 2024 D.V.

Georganiseerd door Israël Idoed Reizen

DAG 1

WOENSDAG 1 MEI

AANKOMST IN ISRAËL

- ✦ Vandaag begint onze rondreis door Israël.
- ✦ Wij ontmoeten elkaar in de ochtend op de luchthaven. Hier vertrekt onze directe vlucht naar Israël.
- ✦ Bij aankomst op luchthaven Ben Gurion worden we ontvangen door onze Nederlandstalige gids.
- ✦ We vervolgen onze reis per luxe touringcar.
- ✦ We dineren een overnachten in hotel Inbar, Arad.





DAG 2

DONDERDAG 2 MEI GRONDLEGGER VAN ISRAËL EN OVERNACHTEN BIJ BEDOEÏENEN

- ◆ In de Negev woestijn bezoeken we de kibbutz Sde Boker, om stil te staan bij een van de grondleggers van de staat Israël: David Ben Gurion. We bezoeken het huis waar deze eerste premier van Israël tot zijn dood in 1973 woonde en horen zijn inspirerende verhaal.
- ◆ Niet ver van Sde Boker bezoeken we de laatste rustplaats van Israëls eerste premier David Ben Gurion en zijn vrouw Paula. Vanaf hier hebben we ook een prachtig uitzicht over de Tzin-woestijn.
- ◆ We vervolgen onze weg naar Ein Avdat, een spectaculaire kloof die ontstaan is door erosie van stromend water. Via de wandelpaden zullen wij het natuurgebied bezichtigen. Het nationale park wordt opgeluisterd door talloze bronnen en prachtige watervallen.
- ◆ En dan moet het grootste avontuur van de dag nog komen. In bedoeïenenkamp Kfar Hanokdim genieten we van de Bedoeïense gastvrijheid en maken een tocht door de woestijn op de rug van een kameel.
- ◆ We slapen vannacht in tenten onder de sterrenhemel. Onvergetelijk wakker worden!
- ◆ We dineren en overnachten in Kfar Hanokdiem.



DAG 3

VRIJDAG 3 MEI

STRIJD TEGEN DE ROMEINEN, DOBBEREN IN DE DODE ZEE

- ◆ Na een heerlijk ontbijt brengen we een bezoek aan het nabijgelegen Massada, een eeuwenoud fort. Per kabelbaan gaan we naar boven. Wat een belevenis! We genieten van het prachtige uitzicht. Op deze hooggelegen vesting hier horen wij de fascinerende geschiedenis van deze plaats.
- ◆ Even tijd voor ontspanning. Een toeristisch hoogtepunt: drijven op het zoute water van de Dode Zee. Wist u dat de zwarte modder van de Dode Zee erg goed is voor de huid?
- ◆ We komen langs de vermoedelijke doopplaats van de Heere Jezus in de Jordaan. Ook bezoeken we de plek waar Jozua en het Joodse volk het Beloofde Land binnentrokken.
- ◆ Via een mooie route door de Jordaanvallei verlaten wij het noorden en reizen richting het fascinerende Jeruzalem.
- ◆ Aan het eind van de dag zijn we bij de indrukwekkende viering van de aanvang van de Sabbat bij de Westelijke Muur, ook wel Klaagmuur genoemd. Een belevenis die we niet snel zullen vergeten.
- ◆ We sluiten de dag af met een traditionele Joodse Sabbatsmaaltijd bij Hineni.
- ◆ Overnachting in hotel Royal, Jeruzalem.

DAG 4

ZATERDAG 4 MEI

RUST IN JERUZALEM

- ◆ Vandaag is het Sabbat in Israel. We ervaren de ontspannen sfeer in het normaal zo drukke Jeruzalem.
- ◆ Vervolgens gaan we naar de Olijfberg. Vanaf deze berg hebben we een schitterend uitzicht over de Oude Stad van Jeruzalem. Voor ons ligt ook de berg Moria. Abraham ontving de opdracht zijn zoon Izaak op deze berg te offeren. Merk op welke naam Abraham geeft aan de plaats van de beproeving. Hij noemde het "de Heere zal voorzien".
- ◆ Vanaf de Olijfberg wandelen we naar beneden naar de tuin van Gethsémané.
- ◆ Hier genieten we van het panorama op het Kidrondal, waarna we verder lopen naar de Gouden Poort.
- ◆ Daarna krijgen we een rondleiding langs de belangrijkste plekken van de Oude Stad Jeruzalem: We bewandelen de Via Dolorosa en zien het Oostenrijks Gasthuis met uitzicht op de Tempelberg.
- ◆ We gaan naar de plek waarvan gedacht wordt dat het Golgotha is. We bezoeken de Graftuin. Deze prachtig aangelegde tuin is een oase van rust. De Graftuin is een geschikte plaats voor gebed en overdenking. We staan dan ook stil bij het lijden, de kruisiging en de opstanding van de Heere Jezus.
- ◆ Diner en overnachting in Hotel Royal, Jeruzalem.





DAG 5

ZONDAG 5 MEI

RUSTDAG

- ✦ Het is de bedoeling dat er op deze dag twee diensten worden gehouden of bezocht.
- ✦ Buiten de diensten is deze dag een rustdag.

DAG 6

MAANDAG 6 MEI

ACTUALITEIT, GESCHIEDENIS EN VRIJE TIJD

- ◆ Vanochtend brengen wij een bezoek aan het persbureau Israel Today, dat vanuit een Bijbels en objectief perspectief nieuws verstrekt
- ◆ Hierna rijden we naar Mount Herzl. Deze plaats is vernoemd naar Binyamin Ze'ev Theodor Herzl, de grondlegger van het Zionisme. Mount Herzl is de nationale begraafplaats van Israël. Veel bekende Joodse leiders zijn hier begraven, onder wie Golda Meir en Yitzhak Rabin.
- ◆ Vervolgens brengen we een uitgebreid en indrukwekkend bezoek aan Yad Vashem. In Yad Vashem worden de zes miljoen Joden die tijdens de Tweede Wereldoorlog vermoord zijn, herdacht. Een bezoek met impact!
- ◆ In de middag is er vrije tijd. Wilt u op zoek naar een Israëliisch souvenir om mee naar huis te nemen? Dan kunt u terecht in de gezellige winkelstraatjes in het centrum van Jeruzalem of breng een bezoek aan de Machane Yehuda, de bekende Joodse markt in Jeruzalem. De geuren en kleuren van verse groenten, fruit, nootjes en andere producten komen je tegemoet zodra je de markt binnenwandelt.
- ◆ In de avond komt er een spreker van Centrum voor Joods-Christelijk Begrip. Er wordt uitleg gegeven over de Thora.
- ◆ Diner en overnachting in Hotel Royal, Jeruzalem.





DAG 7

DINSDAG 7 MEI

BETHEL, SILO, EBAL EN GERIZIM

- ◆ We beginnen deze dag in Bethel, de plaats waar Jakob zijn droom kreeg. We vervolgen onze weg naar Silo. Hier heeft de tabernakel 369 jaar gestaan. Het is ook de plek waar Hannah aan God om een kind bad. God antwoordde en Samuël werd geboren.
- ◆ Aansluitend gaan we naar de bijzondere plaats Elon Moreh op de berg Kabir. Hier verzegelde God Zijn band met Abraham. Vanaf deze berg hebben we een wonderschoon uitzicht over een groot deel van het land Israël.
- ◆ We bezoeken de berg Gerizim met uitzicht op de berg Ebal – de bergen vanwaar zegen en vloek over het volk Israël werden uitgesproken. Ook hebben we vanaf hier een prachtig uitzicht op de stad Nablus. Als je goed kijkt, zie je in de verte het graf van Jozef.
- ◆ Tijd voor een bijzonder bezoek. In het land van Benjamin wonen Shlomo en Naomi, de oprichters van Saboneto. Shlomo en Naomi kregen zes jongens, onder wie Elnathan, een jongen met het Down-syndroom. Elnathan gaf zijn ouders de *drive* zich in te zetten voor mensen met speciale behoeften. Saboneto produceert heerlijke zeep op natuurlijke basis. Tijdens ons bezoek horen we het inspirerende verhaal achter Saboneto en maken we kennis met de bijzondere werknemers
- ◆ Diner en overnachting hotel Jacob, Tiberias.

DAG 8

WOENSDAG 8 MEI

AAN DE GRENZEN MET LIBANON

- ◆ Door het prachtige groene landschap rijden we naar de Golan hoogvlakte, hier maken we een wandeling door de Banias en het Bijbelse Cesaréa Filippi, van natuur een Bijbelse historie met archeologische opgravingen. Oude stadspoorten en andere vondsten zijn te zien in het hart van het park. De hoofdstad van het oude noordelijke koninkrijk Tel Dan.
- ◆ We brengen een bezoek aan Ghajar. Dit dorp was lang verdeeld tussen Israël en Libanon. Tijdens ons bezoek ontmoetten wij een restaurant eigenaar die ons vertelde hoe hij jarenlang falafel maakte in Libanon en het verkocht in Israël. De grens liep namelijk precies door zijn restaurant. Sinds januari 2023 is Ghajar deel geworden van Israël. Dit werd groots gevierd met een zee van bloemen.
- ◆ In Kibbutz Misgav Am, de meest noordelijk gelegen plaats horen we hoe zij de veiligheid waarborgen aan de grens met Libanon. We gaan in gesprek met Israëlische soldaten die gelegen zijn aan de Libanese grens.
- ◆ In de namiddag rijden we naar de top van het Karmelgebergte. Hier ligt het pittoreske bergplaatsje Zichron Yakov, de eerste moshav – coöperatieve landbouwnederzetting – in Israël.
- ◆ Diner en overnachting hotel Eden inn, Zichron Yaacov.





DAG 9

DONDERDAG 9 MEI

HEMELVAART HERDENKEN EN VAREN OP HET MEER VAN GALILEA

- ◆ Op deze Hemelvaartsdag zal er in de ochtend een dienst zijn of bezocht worden.
- ◆ Boottocht op het Meer van Galilea.
- ◆ Bezoek aan de Berg van de Zaligsprekingen, waar de Heere Jezus vermoedelijk de bekende Bergrede hield. Je ziet het voor je. Tijdens de wandeling naar beneden kijken we uit over het Meer van Galilea.
- ◆ Bezoek aan de ruïnes van Kapernaüm, de plaats waar de Heere Jezus veel tijd doorbracht met Zijn discipelen. Petrus, Andreas, Jacobus, Johannes en de tollenaar Mattheüs woonden hier.
- ◆ Een bezoek aan het prachtige openluchtmuseum *Nazareth Village*. Nazareth Village biedt ons de mogelijkheid om de tijd waarin de Messias leefde beter te begrijpen. Het dorp beschikt over huizen, terrasvormige velden, wijn- en olijfpersen overeenkomstig de Velden vlakbij een dorp uit Galilea lang geleden.
- ◆ Vervolgens rijden wij naar de berg Tabor. Waarvan je prachtig uitzicht hebt over het meer van Galilea.
- ◆ We besluiten de dag met een heerlijk ontspannen boottocht op het Meer van Galilea.
- ◆ Diner en overnachting hotel Jacob, Tiberias.



DAG 10

VRIJDAG 10 MEI

PIONIEREN EN DETENTIE IN HET BELOOFDE LAND



- ◆ We brengen een bezoek aan het First Aliyah Museum. We luisteren naar het verhaal van de pioniers die naar Eretz Yisrael kwamen tijdens de Eerste Aliyah, in de periode 1882-1903.
- ◆ Verder gaat het naar het plaatsje Atlit bij Haifa. Tussen 1939 en 1948 bevond zich hier een Brits detentiekamp voor illegale Joodse immigranten. Veel van deze gevangenen waren ontsnapt aan de nazivervolging in Europa en werden bij aankomst op de oevers in Israël achter prikkeldraad opgesloten. Een schrijnend verhaal. We bezichtigen de gerestaureerde barakken en zien een film over de heldhaftige bevrijding door de Palmach strijders.
- ◆ Voordat we naar de luchthaven gaan brengen we nog een bezoek aan het gezellige kustplaatsje Joppe maken. Het Bijbelse Joppe, ook wel bekend als Jaffa, is de oudste havenstad van Israël. De profeet Jona voer vanuit Joppe weg, om aan zijn opdracht te ontvluchten toen God hem riep.
- ◆ Helaas komt hier aan deze reis een einde.

Dit reisprogramma is eigendom van *Israël Idoed Reizen*. Wijzigingen onder voorbehoud.